

## LESBRIEF RONDGANG KASTEEL HERNEN



### Ter info voor de docenten/begeleiding

- Jullie kunnen bij de poort van het kasteel verzamelen, daar worden jullie opgehaald.
- De rondgang wordt verzorgd door 1 of 2 kasteelfiguren/rondleiders.
- We vragen jullie om de leerlingen voor vertrek gebruik te laten maken van het toilet. Uiteraard is het mogelijk om bij noodgevallen gebruik te maken van de toiletten op het kasteel, we willen de rondgang echter zo min mogelijk onderbreken.
- Ouders die meekomen lopen ook mee met de rondgang. Voor ons staat de groep leerlingen centraal, van deze ouders verwachten we dat ze meehelpen als begeleiding tijdens de rondgang.
- Leerlingen krijgen de gelegenheid vragen te stellen. Altijd leuk om vanuit deze vragen het verhaal te kunnen vertellen. Als er op school al vragen zijn bedacht en verzameld dan kunnen jullie dit melden aan de rondleider zodat er voldoende ruimte wordt vrijgemaakt voor deze vragen.
- Vanaf groep 4 laten we de spectaculaire presentatie zien over de verdwenen toren. I.v.m. geluid – en lichteffecten en de ervaring wat het kan doen met een groep tonen we dit niet aan groep 1 t/m 3.
- Meer informatie, foto's en een filmpje? Kijk op [www.glk.nl/hernen](http://www.glk.nl/hernen)
- We kijken er naar uit om jullie het oude middeleeuwse kasteel te laten zien!

### Voor de leerlingen

Leuk dat jullie naar het kasteel komen. We willen jullie graag het oude kasteel laten zien en daar van alles over vertellen. Over de ridders en jonkvrouwen, de lange jurken en de hele dikke muren. We zullen daar van alles over vertellen, maar misschien hebben jullie ook nog vragen! Als de juf of meester de vragen opschrijft dan kunnen we daar in het kasteel antwoord op geven!

We hebben ook nog een paar vragen aan jullie. Praat daar maar met elkaar over in de klas. Alvast veel plezier ermee en graag tot binnenkort op kasteel Hernen!

- o Wie zou wel in een kasteel willen wonen?
  - Wat lijkt jou leuk om in een kasteel te wonen?
  - Waarom is het soms niet leuk om in een kasteel te wonen?
- o Toen het kasteel werd gebouwd, zo'n 700 jaar geleden, was de keukenmeid druk bezig met koken. Wat denk je, aten ze toen pannenkoeken? (*ja*) Atten ze toen soep? (*ja*) Atten ze toen frietjes? (*nee, dat bestond nog niet*)
- o Als de kasteelmensen elkaar tegenkwamen maakten ze een mooie buiging. Kunnen jullie dat ook? Laat maar zien aan elkaar!