

## LESBRIEF MEER DAN EEN VEILIGE PLEK KASTEEL HERNEN



### Ter info voor de docenten/begeleiding

- Jullie kunnen bij de poort van het kasteel verzamelen, daar worden jullie opgehaald.
- De rondgang wordt verzorgd door 2 rondleiders.
- We vragen jullie om de leerlingen voor vertrek gebruik te laten maken van het toilet. Uiteraard is het mogelijk om bij noodgevallen gebruik te maken van de toiletten op het kasteel, we willen de rondgang echter zo min mogelijk onderbreken.
- De rondleiders nemen jullie eerst mee door het kasteel om de verschillende ruimtes te laten zien die later met het opdrachterspel weer bezocht gaan worden.
- Ook krijgen jullie het verhaal te zien over de verdwenen toren, middels een spectaculaire presentatie vol licht - en geluidseffecten.
- Daarna delen we de groep op in kleine groepen. Willen jullie ter voorbereiding van tevoren al groepjes maken van 5-6 leerlingen?
- Na de uitleg starten de groepjes met de opdrachten.
- Meer informatie, foto's en een filmpje? Kijk op [www.glk.nl/hemen](http://www.glk.nl/hemen)
- We kijken er naar uit om jullie het oude middeleeuwse kasteel te laten zien!

### Voor de leerlingen

Stevige muren, soms wel 3 meter dik, moesten er voor zorgen dat de mensen veilig waren in geval van een aanval. Niet alleen de bewoners, ook de dorpelingen konden er dan schuilen. Kasteel Hernen was dan ook een echt verdedigingskasteel.

Maar het kasteel was meer dan een veilige plek. Als jullie het kasteel komen bezoeken dan willen we jullie daar meer over laten zien en vertellen. Ook gaan jullie in groepjes zelf door het kasteel om verschillende opdrachten te doen en vragen te beantwoorden. Iedere vraag moet je proberen binnen de tijd van de zandloper op te lossen. Dat wordt dus kris kras met je groepje door het oude middeleeuwse kasteel! De vragen gaan over 3 onderwerpen: Wonen, Veiligheid en Bouwen. Zo leer je dat het kasteel meer was dan een veilige plek!

Voordat jullie naar het kasteel gaan zijn er 3 vragen waar jullie in de klas al over kunnen praten. Alvast veel plezier en graag tot binnenkort op kasteel Hernen!

- Wonen
  - o Zou je in een kasteel willen wonen? Wat maakt het leuk en wat zouden ook nadelen kunnen zijn?
- Veiligheid
  - o De ridders liepen op de buitenmuur van hoek naar hoek om alles in de gaten te houden. En mocht er een aanval komen dan konden ze zich schuilhouden achter de stenen blokken op die muur. Hoe worden deze blokken genoemd?
- Bouwen
  - o Het kasteel is gebouwd van stenen. Het maken van stenen was toen heel erg duur. De kasteelheer moest dus veel geld hebben gehad om zo'n kasteel te kunnen bouwen. Welk gezegde komt hier vandaan?